

MANEGEHOUDER-RIJMEESTER LIEVEN HENDRICKX VERTELT....



4
5 **Toen ik met oud-leerling Lieven Hendrickx wou afspreken voor een interview, bleek het niet eenvoudig hem in België te ontmoeten. Zijn thuisbasis is in Brecht in de provincie Antwerpen. Maar zelfs daar is hij meestal niet. Peru, Palm Beach en Spanje zijn slechts enkele recent bezochte bestemmingen. Lieven reist de wereld rond om zijn bedrijf rond de verkoop van paardenmateriaal draaiende te houden. Dat het een succesverhaal is, is duidelijk wanneer je even rondkijkt op internationale wedstrijden of in belangrijke sportstallen. Regelmatig kom je zijn naam tegen.**

Nostalgie van de schoolperiode

In 2001 studeerde Lieven af in de richting Manegehouder - Rijmeester. Hij is ondertussen 33 jaar, getrouwd met Silje (uit Noorwegen) en heeft een dochter van anderhalf jaar. Lieven geeft meteen toe dat hij geen brave leerling was, maar eerder een rebellerende puber die last had van schoolmoeheid. Zijn ouders stonden er op dat hij een diploma zou behalen. De opleiding 'Paardrijden en verzorgen' in Torhout leek een geschikte keuze, onder andere omdat Lieven hoopte door te groeien in de jumpingsport op Olympisch niveau. Indertijd voldeed hij aan de eisen van zijn ouders, nu is hij blij dat zijn ouders er toen zo op gehamerd hebben dat hij zijn schoolloopbaan zou afwerken.

Ik vroeg aan Lieven wat hij zich nog zoal herinnert van zijn tijd in het VLTi. Willy Vanhooren alias 'den Willy' was voor Lieven niet enkel een belangrijke leerkracht, maar ook een 'vriend' die hem en zijn medeleerlingen al eens ging 'goedpraten' bij de andere leerkrachten. Zijn regelmatig terugke-

rende uitspraak " 'k Moet aol nie wetel!" veranderde daar niets aan.

Andere namen die vrij snel naar voren komen zijn meneer Casteleyn, mevrouw Patteeuw en ook de 'meneer van lederbewerking en hoefsmederij' (meneer Gadeyne, n.v.d.r.) Hij was één van de leerlingen die de verhuis meemaakte naar het nieuwe Hippisch Opleidingscentrum aan de Ruddervoordestraat, toen een spannend moment voor de leerlingen. Na de verhuis kreeg Lieven ook een gedeelde verantwoordelijkheid om alles op orde te houden op het HOC. Dit zorgde ervoor dat hij regelmatig verantwoording moest afleggen bij de leerkrachten paardrijden. Hij leerde hierbij dat zo een 'hogere positie' niet alleen voordelen heeft, zoals respect van medeleerlingen, maar ook nadelen - het moest in orde zijn, anders werd hij gestraft. Het rebellerende karakter van Lieven was niet meteen verdwenen en als ik hem vraag naar enkele anekdotes van tijdens zijn schooltijd, krijg ik er meteen een hele waslijst. Aan de leerkrachten van toen: de batterij van de autobus die losgekoppeld was waardoor de schoolreis naar een Nederlandse dressuurstal niet verliep zoals gepland... Lieven weet hier blijkbaar meer van.

Na schooltijd

Na de middelbare opleiding ging Lieven eerst verder met paardrijden. Hij reed paarden voor andere mensen. Al snel zag hij in dat hij niet de 'topruiter' was of zou worden die hij graag was geworden. Hij besloot hier niet mee door te gaan, hing zijn rijlaarzen aan de haak en begon paardenmateriaal te verkopen. Hij werd leverancier op de niche-markt van de paardensport.

Nu werkt hij toch op het topniveau van de springsport, niet als ruiter, maar wel als werkgever van de zaak 'Lieven Hendrickx Horse Supplements'. Om het bedrijf in goede banen te leiden werkt Lieven samen met 5 andere medewerkers. Zijn klantenbestand strekt zich uit over de hele wereld: grote sport- en handelsstallen, koningen, prinses, sjeiks en internationale beroemdheden met paarden doen beroep op de diensten van zijn bedrijf. Dit bestaat uit een aantal takken: met mobiele winkels rijden ze rond naar enerzijds internationale wedstrijden, anderzijds sportstallen en met de 'packet-service' kan naar klanten over heel de wereld materiaal verstuurd worden.

Lieven kijkt optimistisch naar de toekomst: zijn bedrijf heeft net een belangrijke investering kunnen doen op de hippische markt en de zoektocht naar de Shetlandpony voor de dochter is ook gestart.

Ik wens hem in ieder geval alle succes toe en bedank hem om even de tijd te nemen om mijn vragen te beantwoorden.

K. Verlinden

